

Verboden voor alle mama's!



Alleen jij, papa, oma, opa, broer
of zus mogen dit boekje bekijken.

Lieve kinderen,

Op zondag 10 mei vieren we moederdag! Normaal gezien knutselen we dan iets voor jullie lieve mama's op school. Dit jaar zitten we helaas nog in ons kot. We kunnen dat dus niet samen doen. Het zou super jammer zijn, mochten jullie niks hebben voor jullie mama's. In dit boekje vinden jullie leuke dingen terug die je thuis kan doen voor moederdag.

Inhoud:

- Twee mooie kleurplaten
- Twee gedichten die je kan voordragen
- Een stappenplan hoe je een armband maakt
- Een stappenplan om een bloem te knutselen
- Een bonnenkaart

Maak er samen een fijne moederdag van!

Lieve groetjes,

Juf Isaura



Lieve mama,
deze bloemen zijn voor jou!





© LICORIGT.BE

VOOR
MAMMIE



Liefste mama,



Nu is het wel wat raar in huis,
want buiten is het niet echt pluis.



Ons huis is ook mijn klas,
de speelplaats is nu het gras.



Nu ben je mam en juf,
en zeg ik soms met een grote puf:



ik heb geen zin, ik wil het niet,
ik speel liever, ik luister lekker niet.



Maar dan ben jij er, altijd klaar voor mij
en dat maakt me super blij.



Je helpt met een som en met een woord,
en doet alsof je mijn gemopper niet hoort.



Vandaag is het jouw feest,
en zing ik om ter meest.



Ik verwen je met een kus
en maak het hier thuis erg knus.



Geniet maar van je dag,
en droom dat snel weer alles mag.



Nu nog een dikke zoen,
van je kapoen.





Lieve mama,

Wil je
even luisteren?
Ik wil graag iets
in je oor fluisteren.
Het gaat over mij ...
Het gaat over jou...
Ssst!
Weet je dat ik
heel veel van je hou?

Maak een originele armband

Benodigheden:

- Wc-rol
- Schaar
- Nagellak
- Nietmachine
- Elastiek
- Kladdpapier



Werkwijze:

1. Knip het rolletje in de lengte door zoals op de foto.
2. Knip nadien verschillende stroken af. Je kan kiezen hoe breed de armbanden moeten zijn en hoeveel je er maakt.
3. Zoek naar (restjes) nagellak. Vraag het aan mama zonder te verklappen wat je gaat doen.
4. Bescherm je werkplek met bijvoorbeeld kladdpapier.
5. Verf je armbanden met verschillende kleuren. Misschien heb je wel nog wat glitternagellak om het helemaal af te maken. Laat je gaan!
6. Laat de armbanden drogen.
7. De armbanden passen zo al, maar voor de zekerheid kan je er nog een elastiekje aan nieten.
8. Geef ze aan je mama samen met een lieve boodschap.

Stap 1



Stap 2



Stap 5



Stap 7



Stap 8



Een bloem voor mama

Benodigheden:

- Twee wc-rollen
- Een stuk dik papier of karton
- Twee kleuren verf
- Kwast
- Schaar
- Lijm
- Stiften



Stap 1

Knip de 2 wc-rollen met een schaar voorzichtig doormidden. Het is handig eerst een klein knipje te maken en de schaar daar doorheen te steken. Je kunt de wc rol dan verder open knippen. Het is niet erg als de wc rol plat wordt van het knippen.



Stap 2

Knip alle stukjes wc-rol nog een keer doormidden, zodat je in totaal 8 stukjes krijgt. Je mag zelf weten hoeveel stukjes je gebruikt om de bloem te maken, wij nemen alle 8 stukjes. Knip de randjes bij als er wat haakjes aanzitten van het doorknippen.



Stap 3

Verf de stukjes wc-rol in één of twee mooie kleuren (binnen- en buitenkant).



Stap 4

Als de verf droog is, duw dan alle stukjes ongeveer even plat.



Stap 5

Pak een stuk dik papier of karton met een mooie kleur. Leg de stukjes wc rol er één voor één op in een mooie cirkel. Doe daarna lijm op de onderkant van alle stukjes en plak ze op het papier.



Stap 6

Je kunt de bloem versieren door bijvoorbeeld een bloemstengel op het papier te tekenen met stiften, potloden, of met verf.

Klaar!
De bloem is af.

Bonnenkaart

Wat doet mama allemaal voor jou?

...

Juist! Héél veel.

Tijd om haar ook even in de watten te leggen.

Met de bonnenkaart kan mama kiezen wat je voor haar kan doen om haar te verwennen. Ze scheurt onderaan een bon af en geeft die aan jou. Jij weet dan wat er je te doen staat.

1. Ontbijt op bed brengen
2. De tafel dekken
3. Een zoen geven
4. Een klusje doen
5. Je kamer opruimen
6. Een knuffel geven
7. Een massage geven
8. Iets gekozen door mama zelf

Kan je niet printen? Geen probleem. Je kan zelf ook een bonnenkaart maken met enkel papier, een schaar en stiften. Maak er maar een kunstwerk van!



MIJN BEURT OM JOU TE VERWENNEN

BEDANKT
MAMA

VOOR AL JOUW STEUN, JOUW ZORG, JOUW GLIMLACH

BON VOOR:

Een massage

BON VOOR:

Een knuffel

BON VOOR:

Kamer opruimen

BON VOOR:

Een klusje

BON VOOR:

Een zoen

BON VOOR:

Tafel dekken

BON VOOR:

Ontbijt op bed

BON VOOR:
(zelf te kiezen)